



Myranda Heres ontmoet...

Ernie Brandts

Trainer NAC Breda
Leeftijd: 51 jaar
Getrouwd met: Amy
Kinderen: drie (2 zonen en 1 dochter)

Hoe gaat het met je?

Heel goed. Erg druk ook, mede door de Miljonair Fair, waar mijn vrouw Amy staat met een nieuw product. Na dit interview ga ik naar huis, trek ik een pak aan en rijd ik naar Amsterdam om haar te helpen.

Hoe gaat het met NAC?

Boven verwachting. Het was een bewogen jaar. Ik heb de ploeg naar mijn hand kunnen zetten en spelers aan kunnen trekken, die ik goed vind. NAC staat op dit moment op een gedeelde vijfde plaats, samen met Roda JC. De sfeer en de teamspirit zijn zeer goed. We spelen compact, zijn stabiel en hebben zelfvertrouwen. Verder heeft NAC de beste toeschouwers, die je maar kunt bedenken. Dat maak je nergens mee. Als ook in mindere tijden de supporters achter je staan komt het zelfs voor dat je daardoor de wedstrijd toch nog naar je hand kunt zetten.

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?

Het was onze doelstelling om bij de eerste negen te eindigen. We staan nu in de subtop. Dat is positief. Je hoopt natuurlijk dat je gevrijwaard blijft van blessures. Helaas heeft Molhoek net een zware blessure opgelopen.

Wat waren de hoogte- en dieptepunten?

Hoogtepunt in het begin van het jaar was het behalen van de halve bekerfinale tegen AZ en een recent hoogtepunt was natuurlijk de overwinning op Ajax. We zijn nu 7 uitwedstrijden ongeslagen en

van de totale 14 wedstrijden die we hebben gespeeld hebben we er 2 thuis verloren. Een dieptepunt was de wedstrijd tegen eveneens AZ die we met 8-1 verloren hebben.

Wordt jouw contract bij NAC in februari 2008 verlengd?

Mijn contract loopt officieel af per 1 februari. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn. Het team speelt goed. Wat betreft de verlenging van mijn contract is het afwachten. Het is een goed recht van NAC om nog niet vooruit te lopen op de zaken en het is mijn goed recht om op andere aanbiedingen in te gaan.

Zoniet, wat ga je dan doen?

Misschien naar het buitenland of naar een andere club in de eredivisie. Je wilt als trainer wel vooruit. Op dit moment zijn er niet veel clubs waar de trainerscontracten aflopen. Het zou voor mij ook een optie zijn om assistent-trainer bij een grote club te worden.

Welke club zou je nog graag gaan trainen?

PSV, of zoals ik al zei: een club in het buitenland. Ik ben ook blij met het trainingsteam bij NAC. Ik werk hier samen met Leon Vlemmings, John Karelse en Arno van Zwam. Ik neem als trainer de uiteindelijke beslissing, maar wij overleggen veel. Ook bij de medische staf van NAC loopt het goed.

Wie is je favoriete voetballer?

Diego Maradona, Johan Cruyff en Willem van Hanegem.

Wie zou de bondscoach van het Nederlands elftal moeten worden?

Ik vind dat Van Basten het wel moet afmaken, maar daarna: Van Gaal of Hiddink. Beide onberispelijk. Het is moeilijk om bondscoach te zijn. In Nederland moet je én goed spelen én winnen.

Hoe denk je dat Nederland het gaat doen tijdens de EK?

Ik gok op de ego's van de Nederlandse spelers. Ze willen presteren. Ik



Ernie Brandts met Myranda Heres

FOTO'S: RIEN de DEUGD jr

aan het World Master Team. Oud internationals en bekende Nederlanders spelen dan voor de goede doelen: Villa Pardoos, Spieren voor Spieren en de stichting van Johan Neeskens. Maar mijn heupen raken versleten en vooral met dit koude weer heb ik daar meer last van. Voetballen zit er voor mij dus niet meer in.

Als je geen voetballer was geworden, wat had je dan gedaan?

Dan was ik piloot geworden. Maar

beeld, of Bali in Breda. We eten ook regelmatig bij De Gieser Wildeman in Noordeloos en in onze woonplaats Schelluinen bij Restaurant 't Centrum.

Ga je vaak uit?

We gaan vaak uit eten, met een lekker wijntje erbij. Gezellig.

Favoriete kroeg?

Ik ben niet zo'n kroegmens. Met carnaval gaan we met heel NAC altijd wel een middag op pad. Iedereen is dan hetzelfde verkleed.

Stel: je mag twee wensen doen. Wat wens je?

1. Samen met mijn gezin gezond blijven en zo oud mogelijk worden.
2. We zijn met leuke dingen bezig en ik wil proberen het maximale uit het leven te halen. In het verleden heb ik dat nog wel eens laten schieten.

Waar heb je een hekel aan? Aan mensen die hun afspraken niet nakomen en liegen.

Waar kun je echt kwaad om worden?

Ik heb vroeger in de watercooler-business gezeten en mijn toenmalige compagnon kwam zijn afspraken niet na. Ik ben eruit gestapt, maar ik kan er nu nog steeds kwaad om worden.

Waar kunnen ze je 's nachts voor wakker maken?

(Lacht) Zullen we het netjes houden? Voor het Indische eten van mijn vrouw Amy. Ze kan geweldig koken. Van haar heb ik het ook geleerd. Koken is creatief zijn.

Wat zijn je voornemens voor 2008?

Alles eruit halen wat erin zit. Samen genieten en met NAC proberen bij de eerste zes te eindigen.

Wat is je levensmotto?

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En: Pluk de dag. Het is belangrijk om bij iedereen de positieve eigenschappen te benadrukken. Dat doe ik bij de spelers ook.



Ernie Brandt

'NAC heeft de beste toeschouwers die je maar kunt bedenken..'

geef ze een plaats bij de laatste vier. Italië, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Trap je zelf ook nog wel eens een balletje?

Ik heb altijd meegedaan

ik heb al vanaf mijn zesde gedroomd voetballer te worden.

Waar ga je graag uit eten?

Ik heb het een beetje gehad met de Nederlandse keuken. Ik houd meer van oriëntaals eten. Bij Dynasty in Amsterdam bijvoor-