



We're going to...

IBIZA!

TEKST EN FOTO'S: MYRANDA HERES (TEKSTBUREAU TEXTMANIAC)

WE HEBBEN DE LANGE, KOUDE WINTER DOORSTAAN. REGEN, WIND, HAGEL EN KOU GETROTSEERD. DAAR WILLEN WE VOOR BELOOND WORDEN. EN DUS VLOOG IK OP DE ZEVENDE MEI, MET MIJN LIEF NAAR IBIZA. HET EILAND VAN ONBEGRENSTE MOGELIJKHEDEN. HET EILAND VAN ZON, ZEE, STRAND, HIPPIES EN PARTY ANIMALS. MAAR GELUKKIG OOK NOG, HET EILAND VAN DE IBICENCO, DE OORSPRONKELIJKE EILANDBEWONERS. EEN VRIENDELIJK VOLKJE.



IBIZA

Hot

Toen de hippies in de jaren 60 en 70 het eiland Ibiza overspoelden, werden ze door de plaatselijke bevolking gastvrij ontvangen. De Ibicenco vond het wel best dat deze mensen rond fladderden op hun eiland. Het had uiteindelijk een bloeiend toerisme tot gevolg. De hippies zie je nog steeds, en de toeristen komen uit alle windstreken. Ibiza is een grote gezellige melting pot van verschillende typen mensen. Gelukzoekers, hippies, toeristen, natuurliefhebbers, zonzonbidders en nachtbrakers. Like it or not, Ibiza is hot.

'Je wordt hier op je luie wenken bediend, terwijl je op een comfortabel bed op het strand ligt.'

Decadent loungen

Het partyseizoen moet nog beginnen en dat geeft ons mooi de gelegenheid Ibiza in alle rust te verkennen. Met een huurauto cross je hier zo het hele eiland rond. Al snel belanden we bij Blue Marlin in Cala Jondal Beach. Een van de vele beach/loungeclubs die Ibiza rijk is. Blue Marlin is een zeer exclusieve variant, waar zien en gezien worden één van de belangrijkste bezigheden is. Andere bezigheden zijn: sexy loungen, flaneren, culinair verwend worden en Champagne drinken. Je wordt hier op je luie wenken bediend, terwijl je op een comfortabel bed op het strand ligt. Mooie gerechten en hapjes, goede wijnen, cocktails, fijne muziek. Niets is hier te gek. Een dikke portemonnee of een creditcard is het enige wat je mee moet nemen. Een fles Veuve Clicquot kost hier toch zo'n 180 eurootjes. En je weet: één fles smaakt naar meer.

Chillen

Iets minder duur, doch net zo aangenaam is de Nassau Beach Club in Playa d'en Bossa. Vermijd in deze plaats overigens wel de schreeuwerige 'partystrip'. Tenzij je daar-



van houdt uiteraard. De Nassau Beach Club is een zeer aangename club met eveneens comfortabele bedden op het strand, een goed restaurant en een fijne bediening. Even voor de vergelijking: Een fles Veuve Clicquot kost hier 85 euro. Een andere zeer aangename loungeplek is Jacaranda Lounge in Es Cana. Zeer betaalbaar, aan het strand en met zwembad.

'Party animals flaneren in goede harmonie tussen de Spaanse gezinnen.'



IBIZA



**'Alles kan, alles mag.
En juist dat maakt
Ibiza zo uniek.'**

Eivissa

In Eivissa (Ibiza stad) barst het van de winkeltjes, bars, clubs en restaurants. Hippe vogels delen het straatbeeld met de plaatselijke Ibicenco. Maar ook hier zijn mooie pleinen en oude straatjes. Party animals flaneren in goede harmonie tussen de Spaanse gezinnen. Wanneer je van boten houdt, moet je zeker even door de haven lopen. De ene boot is nog mooier dan de andere. Alles kan, alles mag. En juist dat maakt Ibiza zo uniek.



Bruisend nachtleven

Voor de echte feestbeesten zijn er op Ibiza vele clubs waar je de hele nacht door kunt gaan. Bekende (Nederlandse) dj's draaien hier de sterren (bijna) van de hemel. Clubs als Pacha, Amnesia, Privilege en Space zijn in het hoogseizoen tot de nok toe gevuld met een kleurrijke mengelmoe van mensen van allerlei nationaliteiten. Put your dancing shoes on!

**'Like it or not,
Ibiza is hot.'**



Viva España

Maar goed, we zijn in Spanje. En wat is er dan mis met een fles Cava en tafel vol traditionele tapas? Helemaal niets. Dat is dan ook het leuke aan Ibiza. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Ibiza kent tientallen strandjes waar je kunt genieten op jouw manier. Luxe of kneuterig, schreeuwend duur of belachelijk goedkoop. Druk of rustig. Ibiza heeft een prachtige natuur met vele idyllische baaitjes en kent vele kleine dorpjes, waar je met uitzicht op een wit kerkje, op een klein terrasje kunt gaan zitten mijmeren.

Walhalla

Ieder zijn eigen smaak. Wil je lekker tekeer gaan en samen met vele anderen het nachtleven induiken, dan moet je zeker in het hoogseizoen naar Ibiza gaan. Wil je wat meer rust, dan ga je in het voor- of naseizoen. Hoe dan ook, Ibiza blijft een walhalla. Wij zijn in een week tijd verliefd geworden op het eiland. Met enige tegenzin (en dat is een understatement) stappen we weer in het vliegtuig dat ons terug brengt naar Nederlandse bodem. De uitdrukking 'pleur naar je eiland' heeft voor ons een heel andere betekenis gekregen. We weten het zeker: Wij komen terug!